

## **Gensyn med Tanzania.**

**Af Gregers og Inge Christensen.**

### **Sådan var det for 40 år siden og sådan er det stadigvæk.**

**Gensyn med gamle kolleger og venner er fantastisk. Vi er vendt tilbage på besøg flere gange og vi oplever en gensidig varme, som ikke står at forklare. Vi holder af dette land – alt til trods.**

På de små jordveje sidder kvinder og fremstiller Chapati m.m. Forbi passerer et par masaiere, et par mørke Burkaklædte kvinder, skolebørn med og uden tørklæder og et par wazunguer (europæere). Alle hilses med et glad Jambu. Måske er der lidt drilsk afprøvning af, i hvilken grad man mestrer Swahili. Der grines. Ved vejen hænger de unge mænd, nogle har forunderligt nok fået skaffet sig en motorcykel for at kunne tilbyde lokale såvel som turister en transport. Sjældent er de ude at køre, men ingen irriteres over at alle disse unge mænd ikke gør nytte. Et andet sted sidder en flok mænd og spiller mølle og dam, og man inviteres straks under grin og latter - til at deltage. Denne farverighed, oprigtige imødekommenhed - absolut uden tiggeri - er så unik i Tanzania. Man kan ikke andet end at holde af denne befolkning.

Officielle tal viser at Tanzania er blandt Afrikas hurtigste voksende økonomier, men væksten foregår i byområder. ¾ dele af Tanzanias befolkning lever i landområder, hvor væksten går så langsomt at den ikke helt kan holde trit med befolkningstilvæksten. Vi konstaterer og frustreres fortsat over, at blandt den fattige del af befolkningen er udvikling ikke til at få øje på. Der er kommet mange skolebygninger – flere børn følger skolegang, men desværre synes det som om, at de kundskaber børn tilegner sig ikke er øget, og at der selv til unge med en diplomuddannelse ikke findes jobs. Befolkningen i sin helhed har fået øje på, at det er vigtigt med skolegang og desværre vokser mange private initiativer på skoleområdet frem uden nødvendigvis at give bedre resultater for den enkelte elev.

Man undgår ikke at føle en magtesløshed over, at landets befolkning i sin helhed ikke synes at få glæde af den voksende økonomi, som vi ved eksisterer i Tanzania.

Gensyn med gamle kolleger og venner er fantastisk. Vi er vendt tilbage på besøg flere gange og vi oplever en gensidig varme, som ikke står at forklare. Vi holder af dette land – alt til trods.