

Besøget i masailandsbyen, Lengasti, og samværet med de 11 masaibørn Jens Anker Hasager, formand for Masaibarn.

”Hvis vi nogensinde har tvivlet på om arbejdet for børnene har betydning, fjernede en flok glade og nysgerrige børn enhver tvivl.”

I februar måned 2019 arrangerede MASAIBARN for første gang en medlemsrejse til området, hvor børnehjemmet ligger: Masailandsbyen Lengasti, og med bopæl i den nærmeste by, Arusha, der er tæt på Aarhus i størrelse. Rejsen blev betalt af deltagerne selv og arrangeret i samarbejde med foreningen ”TES Skolen i Afrika”, der støtter byggeriet af en secondary school i Arusha (link: www.tesdenmark.com). Der var 14 deltagere i alt på rejsen.

Vi besøgte børnehjemmet i Lengasti, hvor vi var sammen med ældrerådet og andre, der havde lyst til at høre om mulighederne i fremtiden.

Vi hentede børnene 2 gange på Haradaliskolen, til leg og badning. Den ene gang for at besøge et hold norske pædagogstuderende, der har samlet 15.000 kr. ind til MASAIBARN. De spillede fodbold med børnene og havde dem med i poolen. Stor succes.

Næste gang hentede vi børnene til fods, da Vijiji Lodge, hvor vi boede, kun ligger 10-15 min. gang fra Haradaliskolen. Vi havde sørget for, at der var voksne nok med, så alle børnene havde en voksen at holde i hånden på gåturen. Det var virkelig noget børnene (og de voksne!) var glade for. Børnene taler rimeligt engelsk nu, hvad der gør samværet ekstra spændende. Børnene var meget optaget af gamle danske sanglege, f.eks. Bro bro brille. De voksne var selvfølgelig også med til at lege. Da vi var færdige, sang børnene en sang for os uden nogen til at synge for eller dirigere. Og så var det tid til poolen. Børnene kan ikke svømme, men vi sikrede, at der var en voksen og et barn sammen, og så gik det fint. Da børnene skulle tilbage til skolen, spurgte pigerne, om de ikke kunne blive og sove på Vijiji Lodge – så kunne de løbe i skole næste morgen.

Hvis vi nogensinde har tvivlet på om arbejdet for børnene har betydning, fjernede en flok glade og nysgerrige børn enhver tvivl.

Ud over samværet med børnene, bød medlemsrejsen på besøg på skoler med undervisning på forskellige niveauer. Mødrehjemmet Faraja for helt unge mødre, og Shanga, center for rehabilitering af voksne med fysiske og psykiske handicap. Vi var naturligvis også på besøg på alle de kendte markeder i Arusha. Når vi bor i nærheden af nogle af de verdensberømte safariparker, kan man ikke andet end slutte turen med en 2 dages safari, med besøg i Tarangire National park, og Ngorongoro krateret.

TES Skolen i Afrika og Masaibarn forventer at gentage medlemsrejsen næste år omkring uge 7, og vi melder ud når vi kan sige lidt mere.

Besøg foreningen Masaibarn på www.masaibarn.dk og www.facebook.com/masaibarn